



IERLAND

Citytrip Dublin: op z'n best tijdens de winter!

Dublin in drie woorden? Gezelligheid, folk en ambiance. Tijdens de wintermaanden komt er zelfs een vierde woord bij: magisch. Dan transformeert de hoofdstad week in week uit in een feestelijk paradijs van Ierse levensvreugde. De experts van Destination Green en Toerisme Ierland verklappen je alvast de leukste evenementen.

MEKKA VAN DE PUBS

Een verlengd weekend of midweek is ideaal om Dublin te verkennen. Plan zeker een bezoek aan Trinity College en zijn wereldberoemde bibliotheek de Old Library, gebouwd tussen 1712 en 1732. In de majestueuze Long Room alleen al vind je maar liefst 200.000 boeken.

Uiteraard is een bezoek aan de Ierse hoofdstad nooit compleet zonder binnen te gaan in de Guinness Storehouse. Gespreid over de zeven verdiepingen van de brouwerij, onthullen zich de geheimen van de gekende Ierse stout. Eindig de avond in een van de pubs langs Temple Bar, het mekka van de pubs.

WINTER VOL FESTIVITEITEN

Vanaf het najaar valt in Dublin heel wat te

beleven. Eind oktober is er het jaarlijkse Bram Stoker Festival, het Halloween-walhalla voor liefhebbers van Dracula en andere horrorverhalen. Eind november luiden de verlichte straten en ontelbare shoppingmogelijkheden dan weer de kerstperiode in. Een van de hoogpunten is het nieuwjaarsfestival in Dublin met tal van optredens.

Fan van traditionele, Ierse muziek en folk? Laat je in januari door TradFest onderdompelen in de Ierse muziekcultuur. En na Valentijn-feestelijkheden in februari, is het aftellen naar dé hoogmis voor alle Ieren: Saint Patrick's Day op 17 maart. Alle pubs kleuren groen, vrolijke praalwagens vullen de straten en de feestelijke muziek voert je mee door de hele stad.

BRAVEHEART

Je citytrip verlengen met wat natuur? Op slechts 1 uur van Dublin waan je je in een totaal andere wereld. Je bevindt je in de spectaculaire Wicklow Mountains, waar Mel Gibson deels zijn Braveheart opnam. Naast de betoverende natuur, vind je er de kloosterruïnes van Glendalough uit de 6e eeuw. De christelijke overblijfselen horen bij de oudste van heel Europa. Dat ze midden in de sprookjesachtige natuur liggen, maakt deze ervaring nog adembenemender.

D Destination Green is gespecialiseerd in groene bestemmingen. Zin in Denemarken, Faroer, Finland, Groenland, Ierland, IJsland, Noorwegen, Soa Tomé & Principe, Verenigd Koninkrijk of Zweden? Vraag naar hun aanbod bij ons, uw reisagent.